

N y h e d s b r e v

Kære forældre

August 2022

Vi har til formiddag, sammen med alle børn og tanter i Asylet, afholdt en ceremoni ude ved flagstangen. Det skyldes, at vi til morgen fik besked om, at Kesser efter lang tids sygdom er gået bort.

Kesser som alle børn i Asylet har stiftet bekendtskab med, når han kom med sin buldrene og favnende personlighed. Med sin banjo under armen, charmede han sig ind i alle børnenes hjerter med sit farverige sprog, hvor bandeord var en fast del af repertoiret. Bandeordene var oplægget til, at børnene pegede på han og sagde "du må ikke bande" og han elskede med lys i øjnene, at pege tilbage og sige "jo jeg må, for jeg har en banjo, og så er jeg asylmoder".

Kesser var asylmoder i asylet i "hele sit liv", og var i ordets bedste forstand Asylets moder for det var ham der, med sit unikke og humoristiske børnesyn har sat de dybe fodspor, som i dag danner Asylets værdier og målsætninger.

Det var også Kesser der havde nissenøglen, og kom og gav Nissen alle de øl, børnene havde med til nissen. Han spillede på banjoen, så vi kunne synge for nissen, så han blev i godt humør, altså nissen. Efter jul rejser Nissen til Minesota!

Da Kesser altid har været til stede i børnenes bevidsthed, har vi derfor valgt, at fortælle dem det i dag, og samtidig gøre det ved en ceremoni i børnehøjde. Alle børnene i hele asylet, vil været samlet ved flagstangen, hvor vi følger Asylets tradition med at synge, "Hvem kan sejle foruden vind" som vi plejer at gøre, når vi siger farvel til nogen.

Derefter får flaget lov, at gå til tops, og derefter på halv resten af dagen.

Der vil selvfølgelig være børn der bliver kede af det, men det er vi opmærksomme på og vi skal nok hjælpe dem der evt. bliver kede af det.

Æret være Kessers minde. Tak for alle de dejlige oplevelser og traditioner du har givet os.

Gitte

